

AMAKURU

NR 12/FEBRUARI 2023



RWANDA

EEN PRACHTIGE
ERVARING

KERSTFEEST

DANSEN, ETEN EN
ZINGEN



Overzicht

02 **Sunshine in Rwanda**

03 **Voetbalshirtjes**

04 **Doelen 22/23**

05 **Kerstfeest**

07 **Waakhondje**

08 **Weer naar school**

09 **Intangoproject**

11 **Streetkids**

13 **Matras**

14 **Stampotparty**

15 **Team Nkwihoreze**



Sunshine in Rwanda

Ons verblijf in Rwanda is voor even voorbij. Ik zeg met nadruk even want wij gaan zeker snel weer terug naar ons Oranjehuis in Byimana. De afgelopen 2 maanden hebben wij veel meegemaakt. Veel mooie mensen en kinderen ontmoet en veel dingen kunnen doen.

Rwanda is prachtig!, het land van duizend heuvels, Sunshine en al haar kleuren en geuren. Onze verwachtingen zijn ruimschoots overtroffen. Het Oranjehuis staat stevig op zijn funderingen. Mede dankzij Francine lopen de projecten goed. Ook zijn wij een nieuw project gestart namelijk het Intango project. Verderop in de nieuwsbrief kan je lezen wat dat zoal is. Naast alle mooie waren er ook wel confronterende momenten. De extreme armoede waarin veel kinderen leven is pijnlijk om te zien. Soms is er dagen geen eten en als er wel wat is het simpel een zoete aardappel, geslapen wordt er op de grond of op een rieten matje als je geluk hebt .

Ondanks het zware leven van deze kinderen zijn zij bijna altijd vrolijk en weten van elke activiteit in het Oranjehuis een waar feestje van te maken. Geef ze een Radio en binnen no time staat iedereen te swingen. Verder zijn ze blij met alles. Een bord eten, tekenen, schoolspullen of een voetbalshirtje. De dankbaarheid is groot, en als toegift krijg je de grootste glimlach je maar kan wensen! Onze hulp wordt zeer gewaardeerd en is de situatie waar veel kinderen in Byimana verkeren laat zien dat het niet altijd Sunshine in Rwanda. Onze hulp is nodig en nu wij er zelf zijn geweest kunnen wij niet anders tot de conclusie komen dat wij op de goede weg zijn. Natuurlijk wij kunnen niet elk kind helpen maar wij doen ons best. Dat de projecten goed lopen komt niet alleen door onze inzet maar ook die van onze sponsors. Dankzij hun kunnen wij deze kinderen blijven helpen op weg naar een betere toekomst. Ook voor het komende jaar hebben wij jullie hulp nodig! Kijk daarom regelmatig onze website en socials!

Aimee en Rogier Kleine
Bestuur Stichting Nwkihoreze





UITDELEN VOETBALSHIRTJES VV HOOGEZAND

Op woensdag 21 december 2022 hebben wij de voetbalshirtjes van VV Hoogezand uitgedeeld. Vooraf hadden we een selectie gemaakt omdat wij ongeveer 30 shirts en broekjes tot onze beschikking hadden. We kozen om zowel meisjes als jongens te selecteren. Voetbal leeft enorm onder de jeugd zowel bij de meisjes als jongens.

De kinderen van het Oranjehuis gingen de uitgenodigde kinderen bij elkaar roepen. Dit doen zij door naar het huis waar de kinderen wonen te lopen. De kinderen wonen hier verspreid van elkaar en de wegen er naar toe zijn slecht. Bowazi, Syanu waren dan ook wel effe een tijdje onderweg (lees 2 uur) om iedereen bij elkaar te krijgen.

Een voor een kwamen de kinderen binnen en als snel was iedereen aanwezig. Het eerst kregen ze wat lekkers en te drinken. Daar was het tijd om de shirtjes uit te delen. Het was nog wel even een klus en van te voren hadden wij onze twijfels of de shirtjes zouden passen. Maar de kinderen zijn vrij klein en mager en alles bleek te passen! Al snel waren alle kinderen omgekleed tot echte voetballertjes, en blij dat zij met de shirts waren. De meesten hadden een glimlach van oor tot oor. De muziek ging aan en er werd volop gedanst!



Het kampioenschap hebben wij al gevierd!

Door het lawaai kwamen er meer kinderen kijken en dansen. Op den duur lekker het net een volle discotheek op de zaterdagavond in de stad. De sfeer zat er goed in, er werden volop voetballiedjes gezongen. Soms leek het erop dat wij al kampioenen waren geworden, en dat terwijl de bal nog geen seconde gerold had. Maar gelukkig hadden wij wel een voetbal tot onze beschikking zodat de bal toch kon gaan rollen.

Duidelijk was dat de kinderen erg blij waren met de shirts en broekjes. In de weken erna nog veel van deze kinderen met het shirtje zien lopen. Er zijn zelfs kinderen die hem bijna niet meer uit doen en hem overal (school, kerk Oranjehuis) dragen.

VV Hoogezand bedankt voor deze mooie donatie!!



2022 2023

Met onze reis naar het Oranjehuis in 2022 en begin 2023 vielen de laatste puzzelstukjes op zijn plaats. Eindelijk konden wij alles met eigen ogen bekijken en beoordelen. Het Oranjehuis en de projecten zijn bijna allemaal opgestart in het welbekende Coronatijdperk. Nu wij alles zelf konden zien kunnen wij maar een conclusie trekken en die is dat wij de juiste weg hebben ingeslagen. Natuurlijk kijken wij kritisch en met een open blik naar onze projecten. Daar waar het nodig is zullen wij aanpassingen doorvoeren.

Het Oranjehuis staat stevig op zijn fundamenten. Ishuri schoolproject, Mamas Byimana,, de kleine boerderij lopen goed. In ons jaarverslag welke komende voorjaar uitkomt zullen wij met cijfers en feiten over de verschillende projecten komen. Dat alles best wel goed gaat wil niet zeggen dat wij rustig achterover gaan hangen.

Voor het komende jaar willen wij kijken naar meer structurele hulp voor de armste kinderen in Byimana. Dit betekent niet alleen een bord eten geven maar ook kijken waar wij deze kinderen en moeders kunnen ondersteunen met naar school gaan. Zonder school is er geen toekomst voor deze kinderen. De komende tijd zullen wij bekijken wat er precies nodig is om deze groep te bereiken. Verder willen wij in Nederland meer mensen/sponsors betrekken bij onze activiteiten in het Oranjehuis. Maar ook schoolklassen in Nederland activeren om iets voor de kinderen in Rwanda/Byimana te gaan doen. Hiervoor willen wij les/spreekbeurt materiaal maken zodat men dit kan gebruiken in de klas. Meer en andere ideeën zullen wij in de komende tijd gaan uitwerken. Verder is er een begin gemaakt met de Intangoproject voor de mamas van Byimana. De eerste producten zijn afgeleverd. Het begin ziet er goed uit. In 2023 willen wij dit project verder uitbreiden, zodat meer moeders hun gezin kunnen onderhouden met eigen werk. Kortom een nieuw jaar met volop (nieuwe) activiteiten in het Oranjehuis.

Kijk regelmatig op onze website voor de laatste nieuwtjes
www.stichtingnkwhoreze.nl



Kerstfeest 2022

Een van de hoogtepunten in het Oranjehuis is het kerstfeest. Ook dit jaar organiseerden wij er een leuk kerstfeest. Dankzij een aantal sponsors konden wij de kinderen ook blij maken met een knuffel of iets van speelgoed. Op de eerste kerstdag was het zover. In de dagen ervoor was het al een drukte met het voldoende inkopen van eten en andere benodigheden. We besloten ruim voldoende eten klaar te maken zodat wij niet zonder zouden komen te zitten.

Rond 09:00 uur kwamen de eerste kinderen al naar het Oranjehuis. Gekleed op hun mooist waren ze klaar voor het feest. Zelf hadden wij in elk geval de vaste groep kinderen laten komen en voor de rest zouden wij het we bekijken.

Langzaam aan kwamen er steeds meer kinderen en de feeststemming zat er bij de meeste er goed in. De kinderen konden voor het Oranjehuis terecht terwijl er achter het huis werd gekookt.

Wat is nu een feestje zonder muziek? Dat mocht er natuurlijk niet aan ontbreken. Binnen de kortste keren gingen de handen in de lucht en kwamen de voetjes van de vloer. Dansen dat kunnen ze daar wel hoor en bijna iedereen doet mee!. Er werd volop gedanst en gezongen. Aangezien wij geen strikt deurbeleid voerden kwamen er steeds meer kinderen. Ook ouders en andere belangstellenden kwamen langs om de feestvreugde te aanschouwen.

Het eten was op klaar en voor zover het mogelijk was gingen de kinderen netjes in de rij. Een rij die toch wel behoorlijk lang bleek te zijn. Zelf hadden wij ruim 100 plastic bordjes klaar staan. Toen wij begonnen met opscheppen bleek dat al deze bordjes al snel gebruikt waren. Dan maar even creatief met eens wat schalen waar meerdere kinderen aan konden eten. In totaal hebben wij voor ongeveer 125 kinderen gekookt en voorzien van een goed bord eten. Het eten bestond uit een stuk vlees, rijst, gebakken aardappel en groente. Voor het vlees en rijst wordt door de kinderen gezien als een feestmaal. Dit zijn dingen die de kinderen niet of niet vaak krijgen.

Na het eten was het tijd om een cadeautje uit te delen aan de kinderen. We hadden voor iedereen wat. De grote tafel lag vol met autootjes, popjes, knuffels, kettingen of iets anders. Nadat de rij kinderen langs de tafel waren gelopen was de tafel ook helemaal leeg...

" Het dak ging eraf iedereen in de omgeving mocht weten dat het feest was in het Oranjehuis."

Het e

Daarna was het natuurlijk weer tijd om te dansen en te zingen.. Kortom weer een geslaagde kerstfeest in het Oranjehuis. Nu waren wij er zelf bij en konden zien dat dankzij familie en vrijwilligers en natuurlijk sponsors alles goed is gegaan en dat wij een grote groep kinderen een mooie dag hebben bezorgd. Gelukkig hebben wij de foto's nog.





2

6

Waakhond(je)

23



De kleine boerderij wordt op dit moment bewoond door varkens/biggen, geiten, kippen en sinds kort een echte waakhond genaamd Simba. De nu nog klein hondje zal over een tijdje over onze eigendom gaan waken. Of het echt nodig is zal de toekomst moeten uitwijzen. Wel hebben wij door dat met de komst van de biggen een bepaalde aantrekkingskracht heeft voor bepaalde figuren die je er liever niet wilt hebben. Zo is er in het verleden al gepoogd om via een gat in de muur dieren te stelen. Tijdens ons verblijf liepen er op een nacht rare figuren bij de dierenverblijven. Men heeft schijnt alleen belangstelling te hebben voor dieren, een telefoon of wat is moeilijk verteerbaar. We hebben wel een bewaker, maar die heeft de leeftijd van de gemiddelde vakkenvuller bij de Jumbo. Wellicht weet Simba wat hem te doen staat bij ongewenst nachtelijk bezoek.





KLAAR VOOR SCHOOL



Op de laatste dag van het jaar 2022 organiseerden wij een middag voor de kinderen die aan het Ishuri schoolproject meedoen. De schoolvakantie is bijna voorbij en daarom leek het ons een goed moment om waar wat nieuwe schoolspullen uit te reiken. Dankzij een gulle sponsoren konden wij veel kinderen blij maken met tekengerei zoals potloden, wasco en puntslijpers.

Het doet ons ook goed dat de meeste resultaten van de kinderen goed zijn. De kinderen die bij ons in het Oranjehuis verblijven scoorden zelfs hoog. Respectievelijk nummer 3 en 7 van de klas (van 35 leerlingen). Niet dat het erg belangrijk is of je nu 3de of 10 of 25ste van de klas bent geworden. Het toont wel aan dat wanneer je best doet en met een beetje hulp je heel ver kan komen. Ongeacht uit welke ellendige toestand je hebt bevonden. Samen hebben wij gezonden en wat lekker gedronken en gegeten. Daarna was het tijd om iets leuks in het schriftje te tekenen. Opvallend was dat bijna alle kinderen een mooi huis hebben getekend. Kortom een gezellige laatste dag van het jaar!



Wij hebben ook het schoolgeld van de kinderen betaald. Dit is belangrijk want kinderen waarvan geen schoolgeld is betaald zitten wel in de klas maar krijgen geen rapport of cijfers van de docent. Een beetje een bijzondere regel, waar wij achter kwamen toen er een aantal kinderen trots hun rapport lieten zien en een aantal kinderen geen rapport bij zich hadden. Het school was niet betaald dus geen rapport. Zo heeft een kind geen goede kans op een betere toekomst. Vaak gaan stoppen deze kinderen al op de lagere school. Dit geeft aan wat wij doen niets voor niets is.

INTANGO PROJECT VAN START



Begin van het jaar zijn wij of beter gezegd de mamas van Byimana zijn met het Intangoproject gestart. Dit project is bedoeld voor en door de mamas van Byimana. Wij zijn gestart met een groep van 5 vrouwen. De meesten hebben kinderen die bij een van onze projecten komen.

De mamas maken een zogeheten Intango. Dit is een decoratiestuk voor op de muur. Dit wordt veel in Rwanda gemaakt. Met een Intango is een vrouw gemiddeld 2 dagen mee bezig. Voor een mandje of vaas is dat langer. Deze Intango verkopen zij dan op de markt. Van de opbrengst kunnen zij zelf hun gezin onderhouden. Veel vrouwen doen op dit moment zwaar werk op het land. Hier krijgen ze weinig of soms helemaal geen geld voor. Een vrouw vertelde ons dat zij soms een zak zoete aardappels krijgt als loon. Ze heeft dan wel eten maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wij zorgen er voor dat de mamas een eerlijke prijs voor hun producten krijgen. De dames zijn fanatiek van start gegaan en helpen elkaar als het even tegenzit. Gelukkig hebben wij een aantal meegenomen uit Rwanda. Kijk eens op onze website naar de beschikbaarheid. Met de aankoop van een Intango ondersteun de mamas van Byimana.



GLIMLACH VAN EEN KIND



Wat ons opviel tijdens het verblijf in het Oranjehuis dat de kinderen hoe zwaar ze het ook hebben thuis vrolijk blijven. Ze lachen, dansen en helpen elkaar als het nodig is. Vaak toveren een brede glimlach tevoorschijn!

Die glimlach is goud waard! Ze vinden alles mooi en zijn erg dankbaar. Zo zijn er een aantal kinderen welke van ons een voetbaltenue hebben gekregen in het begin van onze reis. Toevallig was ik een keer op de school waar de meeste kinderen van ons project naar toe gaan. Soms is het lastig om de kinderen eruit te pikken die je kent, want iedereen heeft zijn of haar haar geschoren. Dit is een verplichting als je naar school gaat. Daarbij komt nog es bij dat veel kinderen ook een schooluniform hebben. Maar toen ik daar bij de school stond kon ik eerste kinderen van ons project zo herkennen want ze droegen het voetbalshirtje en dat met een grote trots en een brede glimlach!



Kids

BYIMANA

Naast de vaste groep kinderen die de weg naar het Oranjehuis weet te vinden en meedoen aan de verschillende activiteiten hebben wij ook te maken met 'spontane' binnen lopers. Deze vaak jonge kinderen tussen de 3 en 8 jaar worden in feite de hele dag aan hun lot overgelaten en gaan niet naar school. Lopen bijna elke dag in dezelfde kleding. Deze kinderen staan vaak al in de vroege ochtend aan de poort van het Oranjehuis. Bij ons krijgen ze drinken, bord eten en aandacht.

De armoede thuis is schrijnend te noemen. De moeders of verzorgers zijn vaak de hele dag met hun eigen problemen bezig. Het komt vaak voor dat deze kinderen een aantal dagen niet of nauwelijks eten krijgen. Soms als ze geluk hebben krijgt moeders na een dag hard werken op het land een zak zoete aardappelen mee als loon.

In Nederland kan je het haast niet voorstellen dat je als 3-jarige na een paar uur niet door je moeder gemist wordt. Vaak zien wij deze kinderen nadat zij de hele middag bij ons zijn geweest tot laat in de avond nog alleen op straat zijn rondlopen.

Armoede is een van de oorzaken dat deze gezinnen vaak te maken met ziekten, huiselijk geweld, drank misbruik (bananenbier). Ook hebben veel kinderen een groei achterstand en zijn vrij klein voor hun leeftijd. Tijdens ons verblijf hebben wij geprobeerd om voor deze kinderen ook iets te kunnen doen. Wij hopen dan ook dat zij de weg naar het Oranjehuis blijven vinden.





EEN MATRAS OM HEERLIJK OP TE SLAPEN

is voor ons in Nederland de normaalste zaak van de wereld. In Byimana is dat wel anders.

Daar hebben de meeste kinderen en gezinnen geen matras. Zij slapen op de grond en als ze geluk hebben ligt er een matje. Maar vaak is er niets, bij regenachtig weer is alles vochtig en komen er ongedierte naar boven. De meeste huizen zijn slecht gebouwd en bij regen is er vaak sprake van lekkage. Kortom zeer ongezonde leefomgeving voor kinderen. Deze kunnen wij zelf helaas niet meteen verhelpen. Wat wij kunnen doen is de kinderen een zo goed mogelijke nachtrust proberen te geven. Dit doen wij door de kinderen of gezinnen een matras te geven. Hier kunnen ze goed op slapen wat de schoolprestatie ook doet verbeteren.

Tijdens ons verblijf hebben wij een aantal matrassen kunnen overhandigen. Uiteraard waren zij hier erg blij mee en hebben de eerste nacht op een matras dan ook heerlijk geslapen. Een matras stelt voor ons niet zoveel voor en het lijkt dan ook een klein gebaar. Voor de kinderen is het een wereld van verschil waarvoor zij dankbaar zijn.





STAMPOT PARTY



Intussen hadden de kinderen zich verzameld voor het eten. Ook waren er kinderen uit zich zelf naar het Oranjehuis gekomen. Bij ons is elk kind welkom dus ook voor deze kinderen was er een bordje. Bij de stampot hadden wij geen rookworst maar een lekker ander stukje vlees.

Op 15 Januari 2023 hebben wij weer lekker gekookt. We kwamen met het idee om Hollandse Kost te maken. Aangezien wij in het Oranjehuis zitten was de keuze voor stampot wortels oftewel hutspot dan ook snel gemaakt.

Het idee was om voor de vaste groep kinderen plus wat binnenlopers te koken. De avond er voor waren de eerste kilo'tjes aardappelen al geschild. In de vroege ochtend was het mijn taak om de wortels te gaan schrapen. Dit was een beste klus. Gelukkig kreeg ik er wel hulp bij. Het koken gebeurt niet zoals in Nederland op Gas of electra. Hier gaat het lekker ouderwets op houtskool of hout. Aangezien wij vandaag stampot gingen maken hadden hiervoor de grootste pan nodig en die kan alleen op hout gestookt worden. De keuken werd een grote rookpot, gelukkig voor mij trok dat wel weg op den duur. Op deze manier koken zet je wel aan het denken. In Nederland hoeven alleen maar een knop in te drukken en gaan met die banaan. Dat doet je beseffen dat wij het in Nederland alles wel goed voor elkaar hebben. Trouwens het koken in Afrika is wel een gezellige samenzijn en je hebt alle tijd om over van alles te praten.

Natuurlijk werd er eerst wel effe gedanst want zo doen wij dat in het Oranjehuis. De grote pan met stampot was in mum van tijd leeg. De ongeveer 45 kinderen hebben er van genoten. Kortom weer een geslaagde dag in het Oranjehuis. Tevens ook een van de laatste grotere activiteiten voordat wij zelf weer terug zouden gaan naar Nederland.





MURAKOZE TEAM

FOR THE NKWIHOREZE





www.stichtingnkwioreze.nl

of
check onze socials!

