

AMAKURU

Nieuwsbrief stichting Nkwihoreze



IN DIT NUMMER:
BOUW GESTART!!

Actie van Dali
Speelgoed en nog veel meer!



In dit nummer

01

BESTE LEZER

Bericht van het bestuur, wat zijn de ontwikkelingen?



02

START BOUW

Wij zijn eindelijk gestart met de bouw van de kleine boerderij.

04

DE KNIKKERS VAN DALI

Hoe 3 gevonden knikkers 22 paar nieuwe schoenen opleverden



IN ACTIE VOOR BOWAZI

Bowazi is op de boerderij komen wonen. Hij kwam met niets maar daar kwam snel verandering in

06

07

MAMA S BYIMANA

Een van onze nieuwe projecten voor en door moeders van Byimana



SPEELGOED

Dankzij een sponsor kregen kinderen speelgoed

10





Beste lezer

Voor u ligt alweer nieuwsbrief nummer 6. Wij kunnen jullie met gepaste trots vertellen dat de bouwwerkzaamheden voor onze eigen kleine boerderijproject van start is gegaan. Na wat bureaucratische rompslomp konden wij eindelijk van start gaan met de bouw. Aangezien wij niet zelf bij de bouw aanwezig kunnen zijn is er veel overleg via whatsapp en email. De complete bouwtekening is een A4tje getekend door de bouwvakker. Na akkoord van onze kant is er vrijwel direct begonnen met de bouw! Francine en Valois zorgen dat de bouw in goede banen worden geleid!

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor een van onze nieuwe projecten waar wij mee van start zullen gaan op de nieuwe locatie. Dit project heet Mamas Byimana en is gericht op jonge moeders en hun (jonge of ongebooren kind. Ook een aantal spontane acties zullen in deze nieuwsbrief aan de orde komen. Tot slot wensen wij iedereen een fijne vakantie toe deze zomer.

Hartelijke groet,

Aimee Kleine
Rogier Kleine



Bouw kleine boerderij gestart!

Afgelopen dinsdag 22 juni 2021 is er een begin gemaakt met de bouw van onze eigen kleine boerderij in Byimana. Wij hebben het grond waarop gebouwd gaat worden al in februari van dit jaar gekocht. Door wat bureaucratische rompslomp kregen wij de papieren pas afgelopen week terug van de notaris. De bouwvergunning was echter in een paar dagen rond. Nadat alle benodigde papieren binnen waren konden wij eindelijk van start gaan.

Samen met de aannemer/bouwvakker hebben wij onze wensen op papier gezet. Waarop wij via whatsapp een soort van bouwtekening ontvingen. Na akkoord van onze kant werd er vrijwel direct gestart met de bouw.



Wat gaan wij bouwen?

Wij gaan een huis bouwen geheel in de stijl van de huizen in de omgeving. In het huis komt een grote woonkamer waar wij activiteiten gaan organiseren. In het huis komen verder 4 slaapkamers en een wc. Buiten het huis komt er een aparte keuken. Daarnaast bouwen wij nog een apart gebouwtje waarin een douche en wc zal worden geplaatst. Wanneer het huis klaar is bouwen wij een dierenverblijf voor onze kippen, konijnen, geiten, varkens en later (1 of 2) koeien. Kortom een heel project. Neem regelmatig een kijkje op onze website voor de vorderingen van de bouw.

www.stichtingnkwhoreze.nl

Een donatie is van harte welkom



EVEN VOORSTELLEN

Ik ben Valois Rugamba, 28 jaar en woon in Rwanda. Ik ben bij stichting Nkwihoreze betrokken als een zogeheten accountmanager. Dat houdt in het kort in dat ik mij bezig hou met het financiële plaatje van de stichting in Rwanda. Dat past bij de opleiding die ik afgerond heb. Tijdens de bouw van de kleine boerderij zorg ik dat er materialen die nodig zijn gekocht kunnen worden. Ik voel mij erg begaan bij het werk vooral omdat ik uit eigen ervaring weet dat hulp voor deze kinderen hard nodig is. Ik bedank mijn tante Aimee en God voor deze kans.

JONG GELEERD

Shema heeft Bowazi in een korte tijd de fijne kneepje van het vak geleerd. Beiden beleven veel plezier aan het verzorgen van de dieren. Vooral de geiten vinden zij leuk. De varkens zijn soms nog wat eng omdat die soms nogal knorrig kunnen reageren....





DE KNIKKERS VAN DALI

3 knickers, 22 paar schoenen

Dit is het verhaal van hoe 3 knickers 22 paar schoenen opleverde. Dit verhaal speelde zich af in Zeebrugge in België. Daar woont Dali 6 jaar oud en familie van ons. Op een dag vond hij 3 knickers op het strand. Binnenkort gaat hij met zijn mamma broertje en zusje naar Rwanda.

Zij nemen dan voor ons de ingezamelde kleding mee voor de kinderen van ons project. Dali wilde de knickers niet zelf houden maar aan de kinderen van ons project geven.

Zijn mamma vond het niet echt een goed idee dat de 3 knickers in huis lagen van vanwege het jonge zusje van Dali. Maar Dali wilde ze niet afstaan. Dus besloot zijn mamma een zak knickers te kopen zodat die makkelijk in de koffer konden worden opgeborgen.

Toen Dali met zijn mamma in de winkel waren vertelde Dali het verhaal over de knickers en de kinderen in Rwanda. De winkelier was onder de indruk van het verhaal van Dali en besloot maar liefst 22 paar nieuwe kinderen schoenen te schenken aan het project!!!

Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee!



RWANDA WEL BELGIE NIET...

Helaas dwaalt de spook van het Coronavirus nog steeds rond over de wereld. Het einde lijkt nog niet in zicht. Vanuit Nederland kleurde de wereld rood. Nergens kon je zo naar toe. In Juni 2021 zijn de reisadviezen aangepast. Rwanda kleurde groen en België bleef nog rood..... Helaas zijn er in Rwanda weer meer corona gevallen bijgekomen. Wij hopen dan ook dat het snel voorbij is en dat iedereen gezond blijft.

NIEUWE MEUBELS

Bij een nieuwe boerderij horen straks ook nieuwe meubels. Recentelijk heeft een meubelmaker uit het dorp een aantal meubels voor ons gemaakt. Hier kunnen de kinderen tijdens activiteiten gebruiken en huiswerk maken. Een aantal meubels zijn later bekleed met een mooie rode stof. De meubels werden natuurlijk meteen even aan een inspectie onderworpen door de kinderen.



IN ACTIE VOOR BOWAZI

Op zondag 16 mei 2021 is Bowazi. Een jongen van 11 jaar bij ons op de kleine boerderij is gekomen. Francine kwam hoorde van mensen over Bowazi. en de omstandigheden waarin hij leefde. Die waren niet zo best. Hij had Geen plek om te slapen, geen eten en wat hij aan kleding aan had waren zijn enige bezittingen.

Maar wat kan er veel veranderen in een dag!

Francine heeft hem liefdevol opgenomen in de kleine boerderij. Een sponsor heeft een mooie bijdrage geleverd zodat Francine op (17 mei 2021) kleding voor hem kon kopen. Niet alleen kleding maar ook een schooltas en schoenen. Ook konden wij voor hem een schooluniform kopen. zie de foto's voor het resultaat.

Dit is voor wij voor staan. Snel hulp bieden waar het nodig is. Zorgen dat kinderern zoals Bowazi een veilig onderkomen hebben en hen in een kleinschalige huiselijke omgeving op te nemen zodat zij een zicht hebben op een betere toekomst



Nieuwe kleding en schooltas



Bowazi bij binnenkomst



schooluniform

Speelgoed



Op zaterdag 22 mei 2021) was er een feestje op de kleine boerderij. Dankzij een sponsor die zelf met het idee kwam hebben wij speelgoed kunnen kopen voor een aantal kinderen. Francine is naar een winkel geweest en heeft daar leuk speelgoed gekocht. Ze heeft poppen, autootjes, springtouw, kleine speelballetje en voetballen meegenomen.

De kinderen die bij ons op de kleine boerderij komen krijgen nooit speelgoed. Het was voor sommige kinderen ook voor het eerst dat zij iets van speelgoed hebben gekregen.

De kinderen waren dan ook erg verrast en blij toen Francine vertelde dat er voor iedereen een verrassing klaar lag. Eerst hebben ze een heerlijk beker verse melk gedronken en er was snoep. Daarna was het tijd om te spelen.....

Met dank aan een lieve sponsor en de huisfotograaf voor de mooie foto's

WAT ER OOK SPEELT IN EEN LAND, LAAT HET VOORAL DE KINDEREN ZIJN.





Shinning be a star!
 Voor het Ishuri schoolproject hebben wij de kinderen op de foto gezet. Dit is door een fotograaf gedaan met de juiste apparatuur. De kinderen waren van te voren zenuwachtig. De haartjes werden gedaan en Francine zocht leuke kleding erbij. Bloed serieus luisterden de kinderen naar de aanwijzingen van de fotograaf. Een beetje schoolfoto idee. Het resultaat mag er zijn vinden wij zelf..



Help een kind op weg naar een mooie toekomst!

Ishuri Schoolproject

Help een kind naar school gaan. Vanaf 5 euro pers maand ondersteun je al een kind zodat zij of hij naar de basisschool kan gaan. Met het Ishuriproject zetten wij ons in voor deze kinderen!

kijk voor voor informatie op onze website www.stichtingnkwihoreze.nl

Een donatie is meer dan welkom!
NL76ABNA0887156827
TNV Stichting Nkwihoreze



Naam: Bwiza Teta
Belinda
Leeftijd: 7 jaar

Woont in de omgeving van Byimana Rwanda. Zij wil later juf op school worden.



Naam: Iradukunda
Irene
Leeftijd: 7 jaar

Woont in de omgeving van Byimana Rwanda. wil later politieagent worden. School vindt hij leuk omdat hij daar zijn vriendjes ziet.





Ook tijdens de bouw van de kleine boerderij zitten wij niet stil. Mama's Byimana is ons volgende project. Dit project hebben wij opgezet om jonge moeders en vrouwen die zwanger zijn te ondersteunen. Wij helpen hun op de eerste plaats met gezond en voedzame maaltijden. Wij gaan regelmatig met en voor deze groep vrouwen koken.

Francine zal hier in een leidende rol hebben. Het is wel de bedoeling dat de vrouwen ook zelf mee gaan helpen met de maaltijden. Straks wanneer wij beschikking hebben over een eigen stukje landbouwgrond gaan wij daar onze eigen gewassen telen en als het goed is oogsten. Hiermee kunnen wij een voedzame maaltijd maken en daarbij zijn wij zelfvoorzienend als het gaat om voeding.

WAAROM DIT PROJECT?

Doordat vrouwen en kinderen over het algemeen eenzijdige voeding krijgen hebben vooral jonge kinderen en baby's achterstanden in hun groei en ontwikkeling. Kinderen blijven lang klein doordat zij bv alleen bruine bonen en zoete aardappel te eten krijgen. Doordat wij de mama's van Byimama een voedzame maaltijd kunnen geven hopen wij een steentje bij te kunnen dragen in een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen. Verder kunnen wij in de toekomst de moeders voorzien van babykleding of andere goederen die nodig zijn. Doordat de vrouwen samen komen hopen wij dat er een soort netwerk ontstaat waarin de vrouwen van Byimana elkaar gaan helpen als dat nodig is. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen met dit project.



**De wereld wordt mooier met een
glimlach van een kind!**

Steun daarom een van onze projecten!